



Geloofskern

**EMMAUS - PANCRATIUS
's-Heerenberg - Lengel**

**C
O
N
T
A
C
T
B
L
A
D**



Oktober - Mariamaand

**31^e jaargang nr 6
1 sept. 2018 t/m 19 okt. 2018**

Meeneem - exemplaar

Geloofskern Emmaus – Pancratius

St. Pancratiuskerk

Hofstraat 2,
7041 AD 's-Heerenberg



Bankrelatie **St. Pancratius**:

Rabobank 's-Heerenberg en ING
t.n.v. Par. H. Gabriël, 's-Heerenberg

Algemene rekening	Rabobank	IBAN:	NL48 RABO 0326 6360 21
		BIC code:	RABONL2U
Kerkbijdrage	Rabobank	IBAN:	NL64 RABO 0326 6590 13
		BIC code:	RABONL2U

Secretariaat:

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.

Adres: Hofstraat 4,
7041 AD 's-Heerenberg
☎ 0314 – 661224

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.
E mailadres: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Website: www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl

Website parochie www.parochiegabriel.nl

Voor spoedeisende hulp 06-55755957

Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Geloven is moeilijk.

Geloven is moeilijk, geloof doorgeven aan de nieuwe generatie dus ook. Althans dat lijkt de gedeelde mening van de ouders en kinderen die wij in deze dagen tegenkomen. “Geloven is moeilijk, want je weet het nooit zeker”, zei ooit een jongetje uit groep acht tegen mij. En daar zit het natuurlijk wel in, geloof is niet hetzelfde als zeker weten, het is geen wetenschap, gaat niet over wetenschappelijk bewijsbare zaken, maar het gaat over ideeën en gevoel.

Geloof gaat over ideeën, zoals hoe wij als katholieken denken over het begin van de wereld. Wij vertellen bijvoorbeeld dat God de wereld heeft geschapen, dat God ons en alles wat leeft het leven heeft gegeven. Dat leven een geschenk van God is waar we op een zorgvuldige manier mee om moeten gaan. Met elkaar hebben we normen en waarden bepaald van wat dan een zorgvuldige manier is. Naast een hele rij profeten waarvan we in de Bijbel kunnen lezen heeft Jezus ons daarvoor heel belangrijke dingen verteld. (bijv. ‘Heb je naaste lief als jezelf.’)

Geloof heeft ons ook een idee meegegeven over wat er na onze dood gebeurt. Dat God dan ons leven voor altijd bewaart, en natuurlijk hopen we dan allemaal zo goed geleefd te hebben dat we in de hemel mogen komen. Ons geloof geeft ons ideeën, maar ook is ons geloof gevoel. Gevoel dat er een God is die van jou houdt en jou door het leven wil helpen. Je kunt altijd bij God terecht, je kunt praten tegen God. Veel mensen vinden het makkelijker om dat te doen via Maria. En soms is het ook makkelijker te praten zonder woorden, door een kaars op te steken.

Geloof is ideeën en gevoel, geen wetenschap, of wetenschappelijke feiten. Maar toch kunnen veel mensen zeggen: “Ik weet zeker dat het waar is dat er een God is”. Want een gevoel kun je misschien wel niet bewijzen, maar toch kun je dat zeker weten. Net zo goed als je als mens heel zeker kunt weten dat een ander mens van je houdt, dat je als kind zeker kunt weten dat je vader en moeder van je houden. Dat merk je vaak aan kleine en gewone dingen, die voor jou niet gewoon en klein zijn maar bewijzen van liefde.

Zo kun je ook geloven dat God er is, door te zien dat dingen die klein en gewoon lijken eigenlijk tekens van Gods liefde zijn. Zo schrijft een onbekende dichter:

**“ik zag vanochtend een klein vogeltje.
Het zong gewoon omdat het leefde.
Het raakte me ineens tot diep in mijn hart.
Zo iets moois dat kan alleen een God ons geven.”**



Geloof moeilijk? Nee, dat denk ik niet, gewoon op je gevoel afgaan.
 Geloof door geven moeilijk? Nee, dat denk ik niet, als je maar gewoon over je gevoel durft vertellen aan je kind. Gewoon durft vertellen dat je het dan misschien niet zeker weet, maar je gelooft dat..... Of dat je in je leven op momenten hebt ervaren dat het helpt als je gaat bidden, dat je een goed gevoel had toen je in de kerk was geweest, dat je denkt dat God het was die wist dat wij een zon nodig hebben, en daarom de zon heeft gemaakt, dat je aan God dacht toen je voor het eerst kind zag.

Geloven moeilijk? Niet ingewikkelder dan uitleggen wat liefde is.
 Of misschien gewoon maar bidden dat Gods heilige Geest je daarbij helpt.

Pastoraal team

Afscheid dirigent Ans Strik

Enkele maanden geleden heeft onze dirigent Ans Strik aangegeven dat zij na haar 75e verjaardag (14 juni j.l.) wilde stoppen met het dirigeren van het St. Pancratiuskoor m.i.v. 1 okt 2018.

Voor ons als St. Pancratiuskoor was dit een onaangename verrassing, maar wij hebben er begrip voor dat er een moment komt dat je na 50 jaar dirigentschap bij diverse koren zegt: het is goed geweest.

Ans heeft ons koor ruim 20 jaar gedirigeerd en heeft ons altijd op haar eigen wijze geleid, dat deed ze niet alleen met haar handen, maar met haar hele gezicht en lichaamstaal.

Op deze wijze heeft ze ons koor op een waardig kerkkoor niveau gebracht en gehouden tot op de dag van vandaag, dit is mede mogelijk geworden door de wekelijkse gezellige repetities op de dinsdagavonden, waar ze nooit verstek liet gaan, vele diensten zoals rouw en trouw heeft ze gedirigeerd en als er geen organist was dan was haar ook niet teveel om achter het orgel plaats te nemen en vanaf die plek het koor te begeleiden.

We zullen haar zeker gaan missen, maar hopen dat het Gabriëlbestuur een waardige opvolger voor haar zal weten te vinden.

Op **zaterdag 22 september** tijdens de Eucharistieviering van 19.00 uur, zal Ans officieel haar Pancratiuskoor voor de laatste maal dirigeren en nemen we afscheid van een zeer gemotiveerde en gewaardeerde dirigent.

Door uw aanwezigheid in deze viering willen we haar ook als geloofskern danken. We hopen dat velen daarvan gebruik zullen maken.

Na de viering is er de gelegenheid om Ans met een persoonlijke handdruk dank te zeggen.

Bestuur en leden St Pancratiuskoor.

Een maand rust (uit DonBosco NU)

Henk Erdhuizen ('s-Heerenberg, 1947), salesiaan van Don Bosco, werkt al 18 jaar voor de allerarmsten in Bolivia. In mei-juni was hij na drie jaar weer eens een maand in Nederland. Om bij te komen en zijn eigen accu op te laden. Ondanks zijn 70 jaar werkt hij zeven dagen per week. Sinds 2002 werkt Henk als verantwoordelijke salesiaan op het straatkinderproject in Santa Cruz, een miljoenenstad. Henk is werkzaam op de Barrio Juvenil, een van de zes huizen die straatkinderen opvangen en die beheerd worden door de salesianen. Zijn belangrijkste werk voor de kinderen daar: dagritme aanleren, weghouden van de straat, onderwijs en structuur bieden en het geven van het gevoel dat deze jongeren de moeite waard zijn om voor te vechten.

SAMEN stuurt regelmatig vrijwilligers naar zijn opvangcentrum, die enige maanden blijven. Daar is hij blij mee. "De laatste jaren is de mentaliteit onder de straatkinderen veranderd, als gevolg van de toegenomen vrijheid, welvaart en het drugsgebruik. Tien jaar geleden kon je ze nog goed begeleiden naar een kindertehuis. Nu is het veel moeilijker om ze weer in het gareel te krijgen om een normaal, gestructureerd leven te leiden. Het zijn jongens uit extreme armoede, die veel vader- en moederliefde tekortkomen in hun jeugd. We hebben vier jongens die door hun vader verkracht zijn, dat is een traumatische ervaring. Ze dragen een diep verdriet mee in hun hart. Ze krijgen begeleiding in hun leven maar stoppen soms met hun opleiding met nog maar een half jaar te gaan. En zonder opleiding krijg je geen werk, want de werkloosheid is hier groot. De straat is attractief, op scholen worden drugs uitgedeeld, op straat stelen ze, ze huren soms met een aantal jongens een logement om te slapen maar dat is geen toekomst."

"We spelen in op de nood die er is. In Nederland ontbreekt het aan spiritualiteit. Ik heb elke zondag heel veel kinderen en jongeren in de mis." Voor zijn jongens neemt hij een aantal voetballen mee als hij weer terug gaat. "Ik voel me helemaal gelukkig daar bij die jongens, wat moet ik hier doen? Daar voel ik me zinvol", aldus Henk Erdhuizen.

Pater Henk Erdhuizen, salesiaan van Don Bosco, werkt voor de allerarmsten in Bolivia. Indien u het werk van pater Henk een warm hart toe draagt, nodigen wij u uit uw donatie over te maken op rekeningnummer:

ABN-AMRO IBAN nummer NL33ABNA 041.45.00.075

t.n.v. St. Ontwikkelingswerk Pater Henk Erdhuizen
www.paterhenkerdhuizen.nl

Voor meer informatie over zijn werk kunt u contact opnemen met:
 Anja Ditters – Erdhuizen, Slagboom 12 te 's-Heerenberg
 Telefoon 0314-646166

Vredesweek 15 t/m
23 september 2018



Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Meer informatie: www.vredesweek.nl



Kinderen helpen kinderen 6 oktober 2018

Wereldmissiedag van de kinderen bestaat sinds 1950. Dat heeft Paus Pius XII toen besloten. Dat gebeurde echter niet zomaar van de ene op de andere dag. Dat had alles te maken met 'Het Genootschap van de Heilige Kindsheid' en met het tijdschrift Klap.
Lees verder bij de kerkberichten op pagina 13.

Nieuws van Ledenadministratie en Kerkbalans 2018.

Binnenkort wordt het huidige programma, dat al 10 jaar in gebruik is voor onze leden- en bijdrageadministratie, vervangen door een nieuw programma Doc Base. Daarmee krijgen we een completer en eenvoudiger in gebruik programma. Om **dubbel** werk te voorkomen, willen we graag uiterlijk 25 september a.s. zoveel als mogelijk is de bijdragen administratie voor 2018 compleet hebben. Mogen we rekenen op uw medewerking, wanneer u de bijdrage voor dit jaar nog niet heeft overgemaakt?

De cijfers voor onze thermometer.

Per 15 augustus 2018 zijn de cijfers:

Totaal toegezegd: € 40.400

Hiervan ontvangen: € 32.225,- (79,6%)

Van het openstaande bedrag € 8.175 zal via automatische overschrijvingen en incasso's worden ontvangen € 6.175. Het resterend bedrag van € 2.000 hopen we te ontvangen van u, die hebben aangegeven zelf voor overschrijving te zullen zorgen.

Heeft u dit inmiddels gedaan naar aanleiding van een eerder verzoek van ons dan danken we u daar hartelijk voor.



Locatieraad en werkgroep Kerkbalans Emmaus-St Pancratius



Er zijn
vele
soorten
nood
in de
wereld

Rijk en arm

Stille armoede werd nog altijd te vaak onderschat. Ook Ireen wist uit ervaring hoeveel impact het op een gezin kon hebben. Vroeger bij haar thuis bleven er vaak stapels brieven ongeopend liggen, ze had altijd angst dat de wasmachine kapot ging, kreeg niet zomaar nieuwe schoenen terwijl haar vader wel elk weekend een paar flessen wijn kocht. Ook mocht ze nooit vriendinnetjes mee naar huis nemen en kon ze niet elke dag groente en fruit eten, laat staan op vakantie gaan en meepraten over andere culturen.

Haar ouders hadden heus hun best gedaan, maar hoe doorbrak je bepaalde patronen. Ireen was dankbaar dat haar tante haar zelfvertrouwen en geld om te studeren had gegeven, ze wilde kinderpsycholoog worden en gaf regelmatig voorlichting op basisscholen. Al zou er maar één leerling zich in haar verhaal herkennen.

Na een voorlichtingsmiddag in Amsterdam ging ze voor een twentyone-diner met de trein en bus richting het Gooi. Haar jaarclubgenootje Bo vierde in haar ouderlijk huis haar verjaardag met studiegenoten en met vvt'jes, vriendinnen van vroeger.

De dresscode was eenvoudig, zwart met goud.

Bo's ouders woonden in een villa, haar vader had een tandartspraktijk aan huis. Ireen stapte vlak voor de deur uit, liep de oprijlaan op, ineens hoorde ze een stemmetje uit haar jeugd 'denk maar niet dat jij erbij hoort Irene'.

Het liefst wilde ze meteen weer rechtsomkeert maken, die Gooische mensen zouden vast alleen maar over witte en rode wijn kunnen praten, maar ze dacht weldra aan haar tante, trok haar jurkje recht en belde toch aan.

Bo's vader deed open. 'Dag Ireen, kom gauw verder.'

Even later feliciteerde ze Bo en ging ze tegenover haar en haar moeder aan een feestelijk gedekte tafel zitten.

Bo's moeder vroeg toen iedereen een kop paprikasoep had gekregen hoe de voorlichtingsmiddag was geweest, Bo had er tot Ireens aangename verrassing al veel over verteld.

Voordat ze het doorhad, zei ze dat ze vroeger soms statiegeldflessen van school meenam om een kilo appels voor haar moeder te kunnen kopen en dat je niet te snel 'eigen schuld dikke bult' moest roepen.

Ze pakte een servet, vouwde 'm open. 'Mijn tante gaf me kansen, daarom studeer ik extra hard en vertel ik zoveel mogelijk over kind pakketten van de overheid, kerken die je ook kunnen ondersteunen en Stichting Leergeld zodat ieder kind kan meedoen op het gebied van muziek, cultuur en sport. Ik heb al heel wat scholen in achterstandswijken bezocht, zoek nu nog rijkere buurten om de kloof te dichten.'

'Hoor je dat,' zei Bo's moeder tegen haar dochter, 'morgenvroeg ga ik meteen een afspraak met de directeur van de plaatselijke basisschool regelen.'

Christine van Reeuwijk

H. Moeder Teresa

5 september

Agnes Gonxha Bojaxhiu werd op 10 augustus 1910 in Skopje (Macedonië) geboren. Haar ouders waren welgestelde mensen omdat haar vader mede-eigenaar van een bouwfirm was. Het was de wens van Agnes om het klooster in te gaan. Zij had een bijzondere verering voor de heilige Theresia van Avila. In 1928 trad zij in bij de zusters van Loreto in Ierland.

Op 24 mei ontving zij de naam Teresa, de naam die zij gekozen had vanwege de bewondering van Theresia van Avila. Zij legde in 1937 de religieuze belofte af en vertrok naar Calcutta in India om les te geven aan de welgestelde kinderen. Hier werd zij regelmatig geconfronteerd met de armoede die er in de stad heerste. Mensen die op onwaardige wijze op straat lagen te sterven werden door haar liefdevol verzorgd. Ze vroeg aan de paus toestemming om haar werk in de sloppen te mogen voortzetten en in 1948 kreeg zij van paus Pius XII de toestemming om haar werk voort te zetten.

Zij stichtte de religieuze orde van de Missionaries of Charity (Zusters van de Naastenliefde). Zij namen zich tot taak te zorgen voor zieken, daklozen, armen en stervenden die alleen werden gelaten. Al spoedig meldde zich in 1949 de eerste zuster zich bij de poorten van het "moederhuis". Drie jaren later werd het eerste hospice geopend in Calcutta.

Moeder Theresa is vele malen onderscheiden waaronder de Nobelprijs voor de vrede in 1979. Zij overleed op 5 september 1997. In 2003 werd ze zalig verklaard en op 4 september 2016 heilig.

Kernwoord Hoop

Ze gingen met z'n tweeën op vakantie, Jaap en Luuk. Gewoon in een tentje op zo'n grote camping en lol maken, dat was het plan. Op de dag van vertrek was het bewolkt. Luuk kwam mopperend bij Jaap aan. 'Zie je wel, het wordt niks. Straks regent het de hele week'. Maar Jaap pakte lachend de laatste tas op zijn fiets.

'Ach joh, het komt wel goed. Het wordt vast prachtig weer.' En ze vertrokken. Met wie zou jij het liefst op vakantie gaan? Ik wist het wel. Doe mij Jaap maar als reisgenoot. Want terwijl Luuk het slechtste verwacht, kijkt Jaap optimistisch vooruit. Hij heeft altijd hoop. Hoop is ook een gelovig woord, en dat is het niet voor niets. Geloven betekent voor veel mensen dat ze erop vertrouwen dat hun leven beter zal worden. Nu ziet het leven er misschien somber uit, maar ze geloven dat dat niet altijd zo zal blijven.

Die hoop, die positieve kijk op de toekomst, geeft mensen kracht. Want hoop helpt ook om er iets van te maken. Kijk maar naar Jaap. Het werd een regenachtige vakantie. Toch had Jaap het naar zijn zin. Hij stoorde zich niet aan de regen.

Zodra het droog werd, sprong hij de tent uit om op het veld te gaan volleyballen. En Luuk? Die lag alleen maar te mopperen in hun tentje. Als hij er echt uit moest, liep hij te kleumen in zijn regenjas. 'Zie je wel', zei hij dan, 'Ik zei toch dat het niks zou worden.' Hopeloos.

Engelien Hulsman



Kerkberichten van de geloofskern Emmaus - Pancratius

Van zaterdag 01 september t/m vrijdag 19 oktober.

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 01 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 's-Heerenberg.

Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. ***(2)**.

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:

o.o. Becker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Ada Giezenaar-Vet; Theo Giezenaar; Wies Giezenaar; Leo Haverdil; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Joep en Doortje Joling-Menting; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Bets Schram-Poelwijk; Gerhard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Riet Willemsen;

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Soeter; Heinie Engelbarts en voor Jan Tiemessen.

Wo. 05 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. ***(1)**

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 08 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. One More Voice.

Voorganger: pastoor J. Jansen. ***(2)**.

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:

Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger en voor Riet Willemsen;

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Soeter; Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen; Heinie Engelbarts en voor Jan Tiemessen.

Wo. 12 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. ***(1)**

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 15 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Beek.

Voorgangers: pastor B. Aarsen. ***(2)**.

1° collecte is voor de Vredesweek.

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
 Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil;
 Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Emmy de
 Waard-Heiliger; Riet Willemsen; o.o. Brücker-Janssen en Frans Hesseling; Jolanda
 Heitkamp-Wensink; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Theo Meijer;

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en
 Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Soeter;
 Regien Wissink-Hell; Heinie Engelbarts en voor Jan Tiemessen.

Zo. 16 sept.: **St. Martinuskerk in Wehl:** 10.00 uur Oecumenische viering m.m.v. Oecu-
 menisch koor Didam.
 Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg.

Wo. 19 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 22 sept.: **Pancratius: 19.00 uur** Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 's-Heeren-
 berg.

Voorgangers: pastoor J. Jansen. *(2).

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
 Wim Bosman; Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; Jascinta Hermsen; Gerda Kniest; An-
 nelies Kuiper-Ridder; Marie Magielsen b.g.v. haar verj.; Fons Meijer; Gerhard Vollen-
 broek; Emmy de Waard-Heiliger; Annie Angenent als jrgt.; Hans Hunting als jrgt.; Frans
 Groenendijk en voor Riet Willemsen;

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen;; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en
 Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Soeter;
 Heinie Engelbarts en voor Jan Tiemessen.

Wo. 26 sept.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Zo. 30 sept.: **Viering Gabriëldag in Mariakerk in Didam.**

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gabriëlkoor.

Voorgangers: Pastoraal team.

Wo. 03 okt.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 06 okt.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 's-Heeren-
 berg.

Voorganger: pastor B. Aarsen. ***(2)**.
1^e collecte is voor Wereldmissiedag Kinderen.

Wereldmissiedag van de kinderen

Elk jaar wordt er een speciale dag georganiseerd voor kinderen over de hele wereld: Wereldmissiedag van de kinderen. Want: Kinderen helpen kinderen. Dat blijft bestaan. Er is een speciale Missio Kinderkrant over het land dat dat jaar centraal staat, met daarin veel informatie over het land, de katholieke kerk en natuurlijk een gebed.

Ook wordt er nog elk jaar gespaard door kinderen. Daarvoor is er een speciaal spaarzakje om het geld in te doen.

En weet je wat nou het mooiste van alles is? Deze Wereldmissiedag van de kinderen wordt overal op de wereld door de katholieke kerk gevierd. Dus alle kinderen, ook de armere kinderen, sparen voor andere kinderen, om elkaar te helpen, want:

Kinderen helpen kinderen

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:

o.o. Becker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Ada Giezenaar-Vet; Theo Giezenaar; Leo Haverdijl; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Jascintha Hermesen; Joep en Doortje Joling-Menting; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger; Riet Willemsen; o.o. Ruikes-Ebbing b.g.v. verj.; Theo, Ans en Ingrid en voor Theo Meijer als jrgt.

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Heinie Engelbarts en voor Jan Soeter;

Wo. 10 okt: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. ***(1)**

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

Za. 13 okt.: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 's-Heerenberg.

Voorganger: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling. ***(2)**.

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:

Wim Bosman; Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdijl; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder b.g.v. haar verj.; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger; Riet Willemsen; Henk Seegers als jrgt.; Diets Berendsen-Notten als jrgt.; Joep Derksen en voor Jo Geuijen-Pijnenburg als jrgt.

en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:

Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Soeter; Regien Wissink-Hell; Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen; Heinie Engelbarts b.g.v. zijn verj. en voor Jan Tiemessen.

Wo. 17 okt: **Pancratius:** 19.00 uur Eucharistieviering. ***(1)**

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: Wim Römer.

***(1) Elke woensdagavond eucharistieviering om 19.00 uur:**

- Viering gaat niet door bij een avondwake en
- Bij afwezigheid van pastoor Jansen
- Wordt elk weekend medegedeeld of er een eucharistieviering op woensdag zal zijn.
- Men kan natuurlijk ook op dinsdagmorgen het secretariaat bellen.

Deze mededeling staat ook op de website van de geloofskern van Emmaus-Pancratius

***(2) Voorganger van de viering onder voorbehoud.**

Het rooster van alle vieringen, voorgangers en koren in de parochie Gabriël vindt in het informatieblad de Gabriël en op de [website van de Gabriëlparochie](#)

Het secretariaat is op dinsdag 4 september en dinsdag 11 september gesloten.

Voor de dringende zaken kunt U contact opnemen met een medewerk(st)er van de wachttelefoon, te bereiken onder telefoonnummer 06-51126502

Medewerkers secretariaat
Geloofskern Emmaus-Pancratius

Overleden:

11 juli	Thea Peters-van Wessel	78 jaar
16 juli	Aloysius te Boekhorst	53 jaar
24 juli	Ben Hövelmann	76 jaar

**Vanuit Stokkum:**

22 juli	Diny Engelen-Cremer	81 jaar
---------	---------------------	---------

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus.

Begunstigers

*...natuurlijk bedankt voor uw (financiële) ondersteuning
van ons parochieblad*

Wilt u uw parochie ook (financieel) ondersteunen, door hier uw advertentie regel te plaatsen ? Neem dan even contact met ons op ☎ (0314) – 661224

ALBERT HEIJN-DE BOER, Winkelcentrum "De Bongerd"16, ☎ 661561
albert heijn levensmiddelen

An & An, Molenpoort 21, ☎-668868
Dames- en herenmode

Harrie ARENSEN VOLVO DEALER .. Transportweg 23. Doetinchem, ☎-334451
Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov), Almelo.

Wim ARENSEN, Lengelseweg 62, ☎-662980
Automobilbedrijf

AZORA,

Woonzorgcentrum en Verpleeghuis "GERTRUDIS" Marktstraat.12, ☎ 663641

BERGH BRANDKASTEN, Goorsestraat 14, ☎-661452
brandkastenfabriek en brandvertragende deuren

De BEUK, Emmerikseweg 7, ☎ 667767
Instituut voor fysiotherapie "de Beuk", B.J. Kruyt

BIJENHOF-AK-TECHNIEK, Goorsestraat 6, ☎ 662419
rolluiken, zonweringen, bedrijfs-, garage- en brandvertragende deuren

BLOEMENSHOP "OASE", Kruisstuk 10-A, ☎ 664300

Resto de BONGERD, de Bongerd 6-8, ☎ 661440
grill- en snackbar

BOOIJ te SCHILDERSBEDRIJF, Oudste Poortstraat 18, ☎ 663141
"sterk in vakwerk" !

Heinie BOSCH, Stadsplein 2, ☎ 667131
Slijterij – zoetwaren - kaas

BOWLINGCENTRUM, Stadsplein 5, ☎ 662642
bowlingcentrum

BRIL IN MODE, Zeddamsesweg 6, ☎ 665065
oogmeting, brillen, contactlenzen

CORNIELJE PRAKTIJK, Lengelseweg 74, ☎ 661760
Magnetiseurs, Touch for Health

D&S WOMEN- MENSWEAR, Zeddamsesweg 2 ☎-667964
Mode voor hem en haar

- SCHILDERSBEDRIJF R. ERDHUIZEN**, ... Oude Doetinchemseweg 37-A, ☎ 661491
Schildersbedrijf, glas-verf-behangspecialzaak.
- Frans GERRITSEN**,.....Zeddamsseweg 4, Lengel, ☎ 651673
"Quo Vadis" aanhangwagens
- Hans GERRITSEN**,.....Zeddamsseweg 74-B, ☎ 661500
uw garagebedrijf
- GOOSSENS TWEEWIELERS**,..... Klinkerstraat 22/24 ☎-661254
Uw adres voor elektrische-, sport-en stadsfietsen
- CAFE en ZALENCENTRUM "de GRACHT"**,..... Marktstraat 1, ☎ 661989
- HAARING & HENGEVELT**,..... Molenpoortstraat 48, ☎ 664025
makelaardij o.g. b.v.
- H & M HAARMODE**,.....Molenstraat 16, ☎ 662461
kapsalon voor Hem en Haar
- HEITKAMP**,..... Oudste Poortstraat 2, ☎ 661209
hotel-café-restaurant
- HUBO-FRANKE**,.....Oude Doetinchemseweg 13, ☎ 661335
alles voor de "doe het zelfver".
- HULKENBERG B.V.**,..... Ulenpasweg 2, ☎ 664400
transport- en opslagsystemen
- INDUSTRIAL PARTS TE BOOY BV**,..... Goorsestraat 16, ☎ 661514
- JOBMAX UITZENDBURO B.V.**,.....Stadsplein 7, ☎ 343877
De betrokkenheid **werkt stevig** door
- H.J. De JONG**,Stokkumseweg 18, ☎ 665175
Goudsmid
- KAAK VLAGGEN**,Tackenweide 31, Emmerich, ☎ 661812
Specialisten in reclame vlaggen en banners
- KATJA-FASSIN B.V.**,..... Ulenpasweg 8, ☎ 676280
groothandel.in drop- en suikerwerken
- KEURSLAGER KLARENAAR**,..... Marktstraat 5, ☎ 661202
al een eeuw kwaliteitsslagerij !
- KRAAIJKAMP**Eltenseweg 8, ☎ 664776
Kraaijkamp belettering en reclame
- KUPERS B.V.**,Nijverheidsstraat 18, ☎ 661549
Loodgieters- en Installatiebedrijf
- SEMPERFLORENS BLOEMSIERKUNST**, Marktstraat 19, ☎ 661363
HOVENIERSBEDRIJF Th.KUSTER

HOTEL BRASSERIE "De LANTSCROON", Molenstraat 12, ☎ 664157
ook voor uw vergaderingen, recepties, koffietafels enz.

MONTFERLAND UITVAARTZORG, de Koppelpaarden 15, ☎ 06-83989970
Bertil Vollenberg, www.montferlanduitvaartzorg.nl

LITJES -SNACKBAR, Oude Doetinchemseweg 5, ☎ 663691
Cafetaria en Cafe 't Olde Veld

Henk NIJLAND, Klinkerstraat 38, ☎ 661405
"uw tweewielercentrum"

AUTOBEDRIJF Jan NIJLAND V.O.F., Plantsoensingel Zuid.22-A, ☎ 662681
Verkoop alle merken, onderhoud en reparaties

OVERDIJK T.F., Achter de Kom 26, ☎ 653216
tandprothetische praktijk

Mr. A.G.van der REIJT & Mr. P.REIJENGA, Min.Veldkampstraat 2a, ☎ 662045
Netwerk Notarissen

ROSENDAAL MAKELAARS BV, Stadsplein 75 ☎ 668844
Voor taxatie, aan- en verkoop van uw woning

De RUITER PUTMAN MEIJER Bouw B.V., , ☎ 0316-531545

SCHOOT NATUURSTEEN B.V., Fabrikstraat 18, Doetinchem, ☎ 340054
Grafmonumenten en andere natuursteenproducten

CAFÉ SCHUURMAN, Molenstraat 2, ☎ 661266
café "de SNOR", Partijen voor 100 pers., koffietafels en vergaderingen.

FOTOSTUDIO SOMMERS, Stadsplein 6B, ☎ 668846
portretten-reportages, pasfoto's en lijsten

Hans SPEET, Lengelseweg, 111, ☎ 664379
ook uw glazenwasser !

TANDARTSEN PRAKTIJK, Handelsweg 8 , ☎ 667600
Van der Louw

DRUKKERIJ VELTHAUSZ, Zeddamsesweg 24, ☎ 662644
voor al uw drukwerk !

VERKEERSSCHOOL "MONTFERLAND", Willem Schuurmanlaan 30 ☎ 664008
Guido en Martina Seegers: voor uw autorijlessen

VOLVO DEALER Transportweg 23 Doetinchem, ☎ -334451
Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov), Almelo

WENNEKES-VISHANDEL, Weteringstraat 1, ☎ 661222
Geopend: di t/m vr van 10 t/m 17.30 uur; zaterdags van 10 t/m 15.00 uur.

Website St. Pancratius:

bezoek ook op onze website

www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl

of scan de QR-code op je mobiel

**SOS telefonische hulpdienst**

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. ☎0900 - 0767
vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week.

Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens.

www.sensoor.nl.

Gezamenlijke doopvoorbereiding:

Aanmelding via het secretariaat.

Zie pagina 2 voor openingstijden, e-mail
en adresgegevens.



Doopsel

Bloemenbusje: (20 juni t/m 21 aug.)

St. Pancratiuskerk: € 19,50.

Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.

Opgave gebedsintenties:

Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven.

*Voor nr. 07 (van 20 okt. t/m. 07 dec.) **opgeven voor 09 oktober.***

Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 8,50

Geloofskern Emmaus – Pancratius

St. Pancratiuskerk

Hofstraat 2,
7041 AD 's-Heerenberg



Contactblad laten bezorgen?

Dit is een meeneem- exemplaar van het Contactblad. Wilt u het in het vervolg ook bij u laten bezorgen? Dat kan, maar in principe wordt alleen bij deelnemers aan de jaarlijkse actie Kerkbalans een contactblad bezorgd. Voor informatie hierover en ook omtrent Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz. kunt u het beste contact opnemen met het Secretariaat van onze geloofskern Emmaus-Pancratius.

Adres: Hofstraat 4,
7041 AD 's-Heerenberg
☎ 0314 – 661224

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.

E mailadres: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

Website: www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl

Website parochie www.parochiegabriel.nl

Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius te 's-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij de leden van de geloofsgemeenschap.

Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad wordt door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd.

Correspondentieadres: [Redactie Contactblad](#)
Hofstraat 4, 7041 AD, 's-Heerenberg
☎ 0314-661224

Pastoraal team

Pastoor J. Jansen

Hofstraat 4,
7041 AD 's-Heerenberg
Tel.: 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor B.H. Aarsen

Lieve Vrouweplein 14 (nieuw adres per 03-07-2017)
6942 BP Didam
tel.: 0316-253015 e-mail: b.aarsen@parochiegabriel.nl

Pastoraal werker de heer G. van der Ploeg

Raadhuisstraat 1
6942 BE Didam
tel. 06-13697367 e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

Diaken Th.H.M. Reuling ofs

Wilhelminastraat 84
6942 ET Didam
tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl

Het pastoraal team wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door:
Diaken Leon Feijen (Zeddam)

Tevens worden in de parochie op verzoek van de pastoor werkzaamheden verricht door:

- emeritus **diaken Gerard Hendriksen (Beek)**
- emeritus **pater Rinke de Vreeze (Bramt)**

Contactblad – meeneem - exemplaar

Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius te 's-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij de leden van de geloofsgemeenschap.

Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad wordt door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd.

Correspondentieadres: [Redactie Contactblad](#)
Hofstraat 4, 7041 AD, 's-Heerenberg
☎ 0314-661224

**Er is op aarde genoeg voor ieders behoefte,
niet voor ieder begeerte. (M.Gandhi)**