

Vorst Leopold van Hohenzollern



Hoe komt zo'n vorst in Zuidoost-Europa er eigenlijk toe zoveel belangstelling te hebben in de bouw van een kerk in ons 's-Heerenberg? Want als wij de cijfers op een rijtje zetten, blijkt hij f51.000,00 of bijna 65% van alle kosten voor zijn rekening te nemen.

Vorst Leopold Stephan Karl Anton Gustav Eduard Thassilo von Hohenzollern werd op 22-9-1834 op het slot Krauchenwies geboren als zoon van Karl Anton van Hohenzollern en Josephine Friederike Louisa von Baden. Hij werd militair. Als regerend vorst van Hohenzollern was hij tevens graaf van Bergh en ons Huis Bergh was zijn bezit. Vanouds hadden de graven van Bergh het in 's-Heerenberg voor het zeggen gehad en die

situatie trachtten hun vertegenwoordigers, de rentmeesters van Huis Bergh te continueren, ook toen de Hohenzollerns zich voorgoed naar Sigmaringen hadden teruggetrokken. Toen vorst Leopold zijn vorstelijke bijdrage (die zijn vader overigens reeds had toegezegd) aan de kerkenbouw schonk, wilde hij bij die bouw ook iets (lees: alles) te vertellen hebben. Vorst Leopold was een diepgelovig man. Zijn wapenspreuk 'Nihil sine Deo' – Niets zonder God – is hij zijn leven lang trouw gebleven. Hij was ook een zachtmoedig man. In 1869 werd hij door de Spaanse Cortez benaderd om de overleden

koningin Isabella op de Spaanse troon op te volgen. De verhoudingen tussen Frankrijk en Duitsland die toch al gespannen waren, zouden nog worden verscherpt, wanneer Leopold op het voorstel in zou gaan. Om die reden zag hij af van de Spaanse troon. Hiermee heeft hij echter niet kunnen voorkomen dat de Frans-Duitse oorlog van 1870 uitbrak. Vorst Leopold was dus een zeer grote figuur in Europa. Hij is gehuwd met Antonia, infante van Portugal, geboren op 17-2-1845 te Lissabon als dochter van koning Ferdinand II.



Vorst Leopold van Hohenzollern
(1835-1905)



Vorstin Antonetta van Hohenzollern
(1845-1913)