

In het archief van Huis Bergh bevindt zich een zeldzame 15e eeuwse kerkrekening.

Des te interessanter voor de christenen van 's-Heerenberg, omdat het hier een zeer gedetailleerde beschrijving betreft van het gieten der klokken door Mr. Geert van Wou uit Kampen.

Op 3 mei 1496 gingen de kerkmeesters een overeenkomst aan tot het gieten van drie klokken

De technische voorbereidingen geschieden nota bene in het huis van de pastoor te Etten.

Het eigenlijke gieten evenwel schijnt bij de kerk in 's-Heerenberg te hebben plaatsgevonden, op dinsdag, 21 juni 1496.

Timmerlieden uit Terborg bouwden de klokkenstoel.

De inwoners van de stad brachten 243 gulden bij elkaar.

De totale kosten bedroegen 552 gulden.

De helft, 276 gulden, werd voldaan op 24 juni 1496.

Op 25 oktober 1496 kwam mr. Geert van Wou hoogst persoonlijk 176 gulden innen.

Wanneer de laatste 100 gulden is betaald staat niet beschreven.

Sedert 1821 bevonden de klokken zich boven het nog in gebruik zijnde schoollokaal, dat in de kerk (denkelijk aan de westzijde) was gevestigd en waar vroeger de vicarissen der kerk hadden gewoond.

De klokken behoorden toen in gemeenschappelijk eigendom aan de N.H. en R.K.-kerkelijke gemeenten, hetgeen wel een gevolg zal zijn geweest van de onder Lodewijk Napoleon getroffen maatregelen op kerkgebied.

Als op 28 februari 1837 een scheiding tot stand komt tussen de kerkbesturen der N.H. en R.K.-gemeenten, worden de klokken gewogen, getaxeerd en daarna geveild.

In april 1839 vindt de verkoop plaats en de R.K.-gemeente verwerft het eigendom.



Naar een artikel van mr. A.P. van Schilfgaarde, archivaris, in het tijdschrift "Gelre" uit 1938, door Joop de Haan.

* * * * *

uit Kerkbaltblaet parochie Pancratum 9^e jL m 10 - 23 m 96